

## ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΠΓ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο είναι ένα σχολείο που εκτός του τυπικού - επίσημου προγράμματος, επιδιώκει και την «εκτός των θυρών» παιδεία, τη βιωματική-διερευνητική μάθηση, με ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επικοινωνίας και συμμετοχικότητας. Σε όλα αυτά που εμείς θεωρούμε "κανονικότητα", η πανδημία εκτός των άλλων, επέφερε σημαντικές αλλαγές και ματαιώσεις. Από τα μέσα όμως Μαρτίου, οπότε και οι συνθήκες το επέτρεψαν, δειλά-δειλά μπορέσαμε να επανακινήσουμε τις δραστηριότητές μας, επιδιώκοντας την πραγμάτωση των στόχων μας..

### ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξαιτίας της πανδημίας covid 19, τρεις διά ζώσης διακρατικές συναντήσεις των δύο προγραμμάτων Erasmus+ που «έτρεχαν» στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια, του «The ABC of Wonders: Knowing our heritage» και του «Shrink Your Ecological Footprint», αντικαταστάθηκαν με τις εικονικές κινητικότητες στην Ισλανδία (19-23 Απριλίου 2021), τη Ρουμανία (24-28 Μαΐου 2021) και την Ελλάδα (28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2022).

Ωστόσο, Erasmus+ θέλοντος και ΕΟΔΥ επιτρέποντος:

- Την εβδομάδα 21-25 Μαρτίου 2022 το σχολείο μας συμμετείχε στην 4η φυσική κινητικότητα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του προγράμματος «Shrink Your Ecological Footprint» στη Σουηδία, που έγινε στο σχολείο Hagalidskolan της πόλης Staffanstorp. Η χαρά μας ήταν μεγάλη και οι εμπειρίες ακόμη μεγαλύτερες, καθώς για πέντε ημέρες η ελληνική ομάδα, με τους 5 μαθητές και τους 2 εκπαιδευτικούς (Σ. Γελαδάκη και Α. Κούτρα), ήρθε σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας, βίωσε τη σχολική καθημερινότητα του Hagalidskolan, γνώρισε τις ομορφιές της γύρω από αυτό περιοχής και συμμετείχε σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικών με τη θεματική του έργου. Και επειδή η άφιξη και η αναχώρησή της έγινε από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, έκανε και μια βόλτα και στην πρωτεύουσα της Δανίας, την οποία απόλαυσε δεόντως και αποθανάτισε αρκούντως.



- Από τις 15 έως τις 21 Μαΐου 2022 πάλι, το σχολείο μας συμμετείχε στην 5η κινητικότητα του ίδιου προγράμματος («Shrink your Ecological Footprint») που πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία, στο σχολείο ZS Na Vysluni της πόλης Uhersky Brod.



Εκεί, οι 5 μαθητές και οι 2 συνοδοί-εκπαιδευτικοί (η συντονίστρια του προγράμματος Σ. Ξυπολιά και η εκπαιδευτικός Κ. Νταλαχάνη), μαζί με τις ομάδες των υπολοίπων εταιρικών σχολείων (Ισπανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σουηδίας), έλαβαν από κοινού μέρος σε πλήθος δραστηριοτήτων και, άλλοτε συμμετέχοντας σε ποδηλατική περιήγηση και άλλοτε κάνοντας rafting στον ποταμό Μοράβα, βίωσαν το πρόγραμμα Eco-Passenger. Και την ημέρα της αναχώρησής της για την Ελλάδα, η ελληνική ομάδα δεν έχασε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια από τις πλέον οικολογικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, την Βιέννη, κλείνοντας έτσι το πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.







### • Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η βράβευση του σχολείου μας στον 8<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες» (1ο βραβείο στην κατηγορία «Σχολικές Εφημερίδες») αποτέλεσε την αφορμή για τη μετακίνηση 20 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών (Β. Σταυρόπουλος και Χρ. Κουτσιβίτη) στο νησί, προκειμένου να παραλάβουν το βραβείο.

Η βράβευση αυτή όμως, έγινε αφορμή να να γνωρίσουν οι μαθητές/ τριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί ένα από τα ομορφότερα μέρη του ελληνισμού και να ταξιδέψουν στην ιστορία του. Έτσι, όλοι τους περπάτησαν στον νεολιθικό οικισμό της Χοιροκιτίας και περιηγήθηκαν στην αρχαία πόλη του Κουρίου. Οι ρωμαϊκές επαύλεις τις Πάφου τους άνοιξαν τις πόρτες τους για να τους επιτρέψουν να γνωρίσουν τα ψηφιδωτά τους. «Συναντήθηκαν» με τους Ιππότες του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου στο κάστρο της Λεμεσού και στον πύργο τους, στο Κολόσσι, και έκαναν βόλτες στα ενετικά τείχη της Λευκωσίας. Σταθήκαν ευλαβικά μπροστά στα «Φυλακισμένα Μνήματα» και τον τύμβο της Μακεδονίτισσας και ριδιάβηκαν την πρωτεύουσα Λευκωσία που, σε κάθε βήμα, η «πράσινη γραμμή» στεκόταν εμπόδιο στο να την προσεγγίσουν ολόκληρη και, από το παρατηρητήριο της Λήδρας, συνειδητοποίησαν όσο καλύτερα γινόταν ότι παραμένει η μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο! Από τη Δερύνεια είδαν από μακριά την πόλη-φάντασμα της Αμμοχώστου και το σημείο όπου δολοφονήθηκαν οι Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού. Και, επειδή δεν είναι όλα ιστορία, έκαναν και τις ξέγνοιαστες βόλτες τους στην κοσμοπολίτικη Λεμεσό, την πανέμορφη Πάφο και τη δημοφιλή Λάρνακα, φωτογραφήθηκαν στην Πέτρα του Ρωμιού και την Αγία Νάπα και βίωσαν τη ζωή της κυπριακής πρωτεύουσας από το πρωί ως το βράδυ.



Με το βραβείο στο χέρι, η ομάδα του Βαρβακείου επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο της επιστροφής γεμάτη αναμνήσεις και εικόνες και με την ευχή, όποτε επιστρέψουν στην Κύπρο, η «πράσινη γραμμή» να έχει σβήσει στα γαλαζοπράσινα νερά της Κερύνειας...





## ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

### Η τριήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης στη Μεσσηνία

Στους «προνομιούχους» φετινούς μαθητές της φετινής Γ΄ τάξης δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν για τρεις μέρες τη Μεσσηνία, πραγματοποιώντας ένα όνειρο που, για τους μαθητές/ τριες των δύο προηγούμενων ετών, έμεινε ανεκπλήρωτο.

Με έδρα την πόλη της Καλαμάτας λοιπόν, τα παιδιά εξέδραμαν στην Στούπα και τη πετρόκτιστη Καρδαμύλη, επισκέφθηκαν την αμφιθεατρικά κτισμένη Κορώνη, περπάτησαν στο ενετικό κάστρο της Μεθώνης, αναγνώρισαν το νησιώτικο χρώμα και τις χαρακτηριστικές καμάρες των κτηρίων της Πύλου, ξεναγήθηκαν την Αρχαία Μεσσήνη και, επιστρέφοντας, περιδιάβηκαν τα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου. Συγχρόνως, γέλασαν, τραγούδησαν, χόρεψαν και πραγματικά έδειξαν ότι ευχαριστήθηκαν απεριόριστα την κάθε στιγμή τους.

Και κάτι για το τέλος. Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας (πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά), η βοήθεια του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου προς το σχολείο ήταν ιδιαίτερα εμφανής και αποδοτική, καθώς ενίχυσε τον συνδετικό δεσμό ανάμεσα στους μαθητές/ τριες και εκπαιδευτικούς - συνοδούς και έκανε τα πράγματα καλύτερα με την υπευθυνότητα που επέδειξε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά!

Συνοδοί καθηγητές οι Γ. Αναστασόπουλος (αρχηγός), Σ. Γελαδάκη, Γ. Δερμιτζόγλου, Α. Κούτρα και Γ. Μπαρτσώκας.









### **Η ημερήσια εκδρομή όλων των τάξεων στην Αίγινα**

Ημερήσια εκδρομή για όλο το σχολείο με κοινό στόχο να περάσουμε καλά! Και φυσικά, περάσαμε! Πέμπτη 19 Μαΐου και τα πούλμαν μάς αφήνουν πρωί πρωί στον Πειραιά για να μπούμε στο πλοίο της γραμμής και να ξεκινήσει η εκδρομή μας. Ο καιρός ήταν υπέροχος, παρόλο ότι είχε βρέξει το προηγούμενο βράδυ, και το ταξίδι μας ιδιαίτερα ευχάριστο. Φτάνοντας στην Αίγινα, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν... από Βαρβάκειο, χάρη στην ξενάγηση στην «Αίγινα του Καποδίστρια» που ανέλαβε να κάνει η Γ΄ τάξη στις υπόλοιπες δύο.

Τα παιδιά, αφού έκαναν μια αναγωγή στο απώτερο παρελθόν της πόλης μέσω του Ιερού του Απόλλωνα της Κολώνας, του Αρχαιολογικού και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, εστίασαν στα σημεία αναφοράς της καποδιστριακής περιόδου και μας «αποκαλύψαν» το Κυβερνείο, το Ορφανοτροφείο, το Κεντρικό σχολείο, τον Πύργο Μάρκελου, τη Μητρόπολη, τον Ναό του Αγίου Νικολάου του Στεριανού, το Δημοτικό θέατρο κ.α.

Και επειδή το ωφέλιμο συνδυάζεται με το τερπνό, συνεχίσαμε την ημέρα μας με φαγητό, βολτούλες και γνωριμία με την πόλη. Έτσι, όλοι μας απολαύσαμε ό,τι όμορφο είχε να μας προσφέρει ο τόπος και, μετά την επιστροφή μας, έχουμε να θυμόμαστε μόνο ευχάριστες στιγμές. Συνοδοί καθηγητές ήταν οι Γ. Λυμπέρης (αρχηγός), Γ. Αναστασόπουλος, Σ. Γελαδάκη, Γ. Δερμιτζόγλου, Ε. Δέμος, Α. Κατσούλα, Ε. Κοντοπίδη, Ε. Κουλέτση, Δ. Κουσιάδης, Α. Κούτρα, Χρ. Κουτσιβίτη, Γ. Μπαρτσώκας, Σ. Μποντού, Α. Παπανικολάου, Β. Σταυρόπουλος, Α. Τάτση, και Α. Τσιάτσιος.



**ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!**